

Bài 2: GIAO ƯỚC (tiết 2)

I. ÔN ĐỊNH:

1. Thánh hoá:

2. Ôn bài cũ:

3. Dẫn vào bài mới : Thiên Chúa là tình yêu (1 Ga 4, 16) Ngài muốn tập hợp Israel thành một dân tộc hiểu biết Ngài trong chân lý và phụng sự Ngài trong thánh thiện, nên dẫu họ bất trung, Thiên Chúa vẫn tiếp tục lặp lại giao ước với họ qua dòng lịch sử cứu độ, hầu chuẩn bị cho họ đón nhận giao ước mới được thiết lập trong chính Đức Giêsu Kitô.

II. CÔNG BỐ LỜI CHÚA: Dt 9:12-14 (Sau khi đọc lời Chúa – thỉnh lặng - Gợi ý):

Các em thân mến,

Thật là hạnh phúc cho chúng ta, vì chúng ta được cứu chuộc bằng Máu của Đức Kitô, Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa, và xin Chúa cho chúng ta cảm nhận được tình yêu của Chúa trong Giao ước Mới.

III. DIỄN GIẢNG:

1. Giao ước cũ (giao ước Sinai)

- Trong lịch sử cứu độ có mấy Giao ước? (Có hai Giao ước: Giao ước cũ (Cựu Ước) và Giao Ước mới (Tân Ước))
- Khi nói tới giao ước cũ thường hiểu về giao ước nào? **Giao ước Sinai**. Lý do: Sau lần thất bại đầu tiên và sau tai họa hồng thủy, giao ước với Noe đạt tới tầm mức phổ quát (St 9,1-17); Khi Babel bị phân tán, giao ước với Abraham giới hạn ý định của TC vào hậu duệ của Tổ phụ thôi (St 17,1-14). Sau thử thách ở Ai Cập, Giao ước Sinai chuẩn bị tương lai bằng cách thiết lập dân Thiên Chúa. Như thế, Israel hiểu lịch sử của mình theo hiệp ước Sinai.
- Giao ước tại Sinai, Thiên Chúa đã ký kết với ai? (với dân Israel qua trung gian Môsê)
- Chính tại Sinai, dân Chúa được giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập và được giao ước với Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn tách biệt họ ra khỏi chư dân ngoại giáo, nhận họ làm dân thánh thuộc riêng về Ngài, bằng cách làm cho họ trở thành một cộng đoàn phụng tự chuyên lo việc phụng sự Ngài. Chính vì thế mà việc phụng tự Thiên Chúa trở thành quốc giáo của họ. Thiên Chúa ban Luật hướng dẫn, chính yếu là 10 điều răn, gồm tóm những nghĩa vụ của con người đối với Thiên Chúa và với anh em đồng loại (x Xh 20).
- Mười giới răn được khắc vào bia đá và được đặt trong Hòm bia giao ước, để chứng nhận sự giao ước của Israel qua các thế kỷ (x Xh 25,10-22). Đó chính là kỷ vật ghi nhớ giao ước và dấu chỉ Thiên Chúa hiện diện nơi Israel và được trao cho những người thuộc chi tộc Lêvi gìn giữ... Đúng như Thánh Phaolô nói: “Họ là người Ít-ra-en, họ đã được Thiên Chúa nhận làm con, được Người cho thấy vinh quang, ban tặng các giao ước, lề luật, một nền phụng tự và các lời hứa” (Rm 9, 4).

- Như thế, vận mệnh lịch sử của Israel sẽ luôn tùy thuộc vào việc họ có tuân giữ Giao Ước hay không! Nếu họ vâng lời, bảo đảm họ sẽ được Thiên Chúa chúc phúc. Nếu chối bỏ Lời Ngài, họ tự chuốc lấy lời chúc dữ (x Xh 23,20-23; Đnl 28; Lv 26)
- Theo các em giao ước Sinai đã hoàn hảo chưa? Chúng ta hãy đọc thư Do Thái để có câu trả lời chính xác: Dt 8,7: *“Thật vậy, giả như giao ước thứ nhất (GU. Sinai) đã hoàn hảo rồi, thì chẳng cần phải tìm giao ước thứ hai để thay thế.”*

2. Giao ước mới

- Ai là giao ước mới? *Chính Đức Giêsu là giao ước mới.*
- Tại sao giao ước mới lại là chính Đức Giêsu? *Chúng ta đọc thấy câu trả lời trong thư Do Thái 10,4 -7: “Thật thế, máu các con bò, con dê không thể nào xoá được tội lỗi. Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bây giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài”; và theo TM Lc 22,20 thì chính Đức Giêsu đã minh xác điều này khi nói: “Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.”*
- Phải, chính Đức Giêsu là trung gian của một Giao Ước Mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi nhân loại đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa. (Dt 9:15)
- Và như thế, khi Đức Giêsu trở thành Giao Ước Mới, thì Người làm cho giao ước thứ nhất (GU Sinai) hoá ra giao ước cũ; và cái gì cũ kỹ, lỗi thời, thì tan biến đi. (Dt 8:13). Trong giao ước mới, tội đã được tẩy xóa (Rm 11,27); Thiên Chúa ở giữa loài người (2Cr 6,16). Ngài thay đổi lòng họ và đặt Thần Khí của Ngài trong lòng họ (Rm 5,5;x 8,4-16).
- Như thế không còn giao ước căn cứ trên chữ nữa, nhưng là giao ước của Thần Khí (2Cr 3,6) mang theo tự do của con cái Thiên Chúa (Gal 4,24), vì Máu của Đức Giêsu đã giao hòa nhân loại với Cha và tái lập sự hiệp nhất nhân loại (Eph 2,12...)

3. Cầu nguyện: (mời các em đứng)

Lạy Chúa Giêsu, cái chết của Chúa vừa là hy tế Vượt Qua, hy tế giao ước, hy tế xá tội, dẫn đưa chúng con đến gần Thiên Chúa là Cha, sống hiệp thông với Ngài, và thừa hưởng phần gia nghiệp Nước Trời. Xin cho chúng con cảm nhận được tình thương lớn lao Chúa dành cho từng người chúng con trong Ốn cứu độ, và xin cho chúng con biết sống trong Giao ước mới này bằng nếp sống yêu thương, như chính Chúa đã yêu chúng con. *(thinh lặng giây lát – mời các em ngồi)*

IV. SỐNG LỜI CHÚA:

1. **Bài học:** theo sách thủ bản hay do GLV.

2. Gợi ý thực hành:

Cảm nhận tình yêu vô biên của Chúa Giêsu, Đấng là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người, chúng ta hãy như những người con ngoan thảo trong gia đình Thiên Chúa, luôn biết lắng nghe lời Chúa dạy bảo trong cuộc sống, qua những người mà Chúa sai đến với chúng ta, để như Đức Giêsu, càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và thánh đức trước mặt Thiên Chúa và loài người.

3. **Kết:** Sáng Danh... + Dấu Thánh giá.